

Αιδεσιμολογιώτατε,  
Αξιότιμε μας διευθυντή,  
Σεβαστοί μας καθηγητές,  
Αγαπητοί γονείς,  
Αγαπημένοι μου συμμαθητές,

Σήμερα μου δίνεται η ιδιαίτερη τιμή, να εκπροσωπήσω τους συμμαθητές μου εκφωνώντας την αντιφώνηση των τελειοφοίτων. Η φετινή χρονιά μας επιφύλαξε μία διαφορετική τελετή αποφοίτησης καθώς δεν βρισκόμαστε όλοι οι τελειόφοιτοι μαζί. Τα τελευταία δύο χρόνια βιώσαμε πρωτόγνωρες συνθήκες και δοκιμάστηκαν οι ψυχικές αντοχές μας. Η υγειονομική κρίση πλήγωσε την ύπαρξή μας, αλλά δεν μας πτόησε. Δώσαμε τον αγώνα μας, μετατρέψαμε το δωμάτιο μας σε ένα μοναχικό σχολείο και συνεχίσαμε τη μόρφωσή μας μπροστά από μία οθόνη, μακριά από το φυσικό χώρο του σχολείου και τους συμμαθητές μας. Αναθεωρήσαμε τις προτεραιότητές μας και συνειδητοποιήσαμε την αξία των απλών πραγμάτων. Είμαστε σήμερα εδώ για τελευταία φορά, γεμάτοι γνώσεις, αισιοδοξία και ελπίδα για το νέο μας ταξίδι στο Λύκειο.

Αγαπητοί μας καθηγητές και καθηγήτριες,

Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, που σταθήκατε στο πλευρό μας καθοδηγητές και συνοδοιπόροι και μας προσφέρατε πολύτιμα εφόδια και γνώσεις για να χαράξουμε τη μετέπειτα πορεία της ζωής μας. Μας σταθήκατε ως περήφανοι γονείς, που βλέπουν το παιδί τους να μεγαλώνει και να «ανοίγει τα φτερά του» προς το άγνωστο. Αν κάποιες φορές σας στενοχωρήσαμε, σας ζητούμε συγνώμη και σας διαβεβαιώνουμε πως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την υποστήριξη που μας προσφέρατε.

Αγαπημένοι μας γονείς,

Δεν θα μπορούσαμε να μη απευθυνθούμε και σε εσάς, που από τη στιγμή της γέννησής μας, μας προστατεύετε κάτω από την αόρατη ασπίδα σας και είστε πάντα δίπλα μας, για να μας στηρίζετε σε κάθε βήμα που κάνουμε. Με οδηγό την αγάπη σας και την υπομονή σας, κάθε

φορά που πέφταμε μιάς απλώνατε το χέρι για να σηκωθούμε και μας κλείνατε στην αγκαλιά σας, για να προφυλαχτούμε. Σας ευχαριστούμε για κάθε χαμόγελο και κάθε δάκρυ. Είμαστε ευγνώμονες για ό,τι μας προσφέρατε και σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς σας.

Αγαπημένοι μου συμμαθητές,

Αυτά τα τρία χρόνια, γνωριστήκαμε, αγαπηθήκαμε και μοιραστήκαμε αμέτρητες εμπειρίες που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας. Παρά τα εμπόδια που συναντήσαμε στο δρόμο μας, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας στο Γυμνάσιο. Οι δρόμοι μας μπορεί να χωρίζουν, αλλά οι αναμνήσεις μας θα μείνουν πολύτιμο φυλαχτό στην καρδιά μας.

Με τη βοήθεια του Θεού, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Ανάμεικτα συναισθήματα κατακλύζουν την ψυχή όλων μας. Το αντίο δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά ο καθένας μας θα μεταβεί σε νέους προορισμούς και θα κυνηγήσει τα όνειρά του. Εύχομαι ο καθένας μας να πραγματοποιήσει τα όνειρα του και να φτάσει στη δική του Ιθάκη. Ας είναι για τον καθένα μας οδοδείκτης το απόφθεγμα του μεγάλου Καζαντζάκη:

**«Έχεις τα χρώματα  
Έχεις τα πινέλα  
Ζωγράφισε τον παράδεισο  
και μπες μέσα»!**

Σας ευχαριστώ πολύ!

Φιλοθέη Ισαάκ, Γ΄3

25 Ιουνίου 2021