



Επίσκεψη εταιρικών σχολείων στο Παραλίμνι, Κύπρος **07-05-2015 μέχρι 11-05-2015**

Ημερολόγιο Επίσκεψης

Μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius, δράση “Roots and Wings”, πραγματοποιήθηκε από τις 07 μέχρι τις 11 Μαΐου 2015 η 5^η διακρατική κινητικότητα. Τα εταιρικά σχολεία από Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Βουλγαρία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκτός του σχολείου από το Αϊδίνιο της Τουρκίας επισκέφτηκαν την Κύπρο. Οι αποστολές είχαν φτάσει στο Παραλίμνι μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα και ήταν έτοιμες για ένα νέο κύκλο εργασιών. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση του διετούς προγράμματος με τη συμμετοχή μαθητών.

Παρασκευή 08-05-2015

Οι προετοιμασίες για την επίσκεψη των εταιρικών σχολείων ξεκίνησε πριν από αρκετές εβδομάδες. Για την τακτοποίηση και των τελευταίων λεπτομερειών, οι μαθητές καθώς και οι εμπλεκόμενοι καθηγητές πήγαμε στο σχολείο πολύ νωρίς. Στις 8.45π.μ. το λεωφορείο με τις αποστολές των φιλοξενουμένων κατέφθασε στο σχολείο. Η διευθύντριά μας τους υποδέχτηκε στην κεντρική είσοδο του σχολείου και ακολούθως τους συνόδευσε στην είσοδο του σχολικού χώρου υποδοχής. Με μια σεμνή παραδοσιακή τελετή υποδεχθήκαμε τον κάθε ένα φιλοξενούμενο, καθηγητή και μαθητή. Στην αρχή ο κάθε ένας καπνίστηκε, έπλυνε τα χέρια του με ροδόσταγμα και αμέσως μετά σερβιρίστηκε παραδοσιακό κουλούρι ή ψωμί συνοδευόμενο με κυπριακή ελιά και χαλλούμι. Περνώντας μέσα στον χώρο του σχολείου, οι μαθητές μας τους υποδέχτηκαν με την κονκάρδα και την αναγνωριστική ταυτότητα του προγράμματος. Επίσης, μαθητές μας που κατάγονται από τις χώρες των φιλοξενουμένων κρατούσαν τις σημαίες των χωρών τους, τους καλωσόρισαν στη δική τους γλώσσα και συγκίνηση ήταν μεγάλη και από τις δύο πλευρές. Μετά τη σύντομη υποδοχή οι μαθητές μας συνόδευσαν τα παιδιά από τις άλλες χώρες στο σχολικό διάλειμμα. Έτσι, τα παιδιά από τη Γερμανία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές μας και να γνωριστούν μεταξύ τους. Η διευθύντρια του σχολείου



δέχτηκε στο γραφείο της τους καθηγητές των εταιρικών σχολείων. Μετά το τέλος του διαλείμματος, όλοι μαθητές και καθηγητές συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης, όπου έγινε η επίσημη υποδοχή των φιλοξενουμένων μας. Αρχικά, η διευθύντρια του σχολείου μας καλωσόρισε τις αποστολές και στη συνέχεια δόθηκε χρόνος στον συντονιστή του κάθε σχολείου να απευθύνει



σύντομο χαιρετισμό. Ακολούθησε ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς



χορούς και τραγούδια. Αναγνώστηκε επίσης, ποίημα της λαϊκής μας ποιήτριας Κυριακούς



Πελαγίας, το οποίο γράφτηκε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι συντονιστές της κάθε χώρας και συνοδευόμενοι από τον συντονιστή του δικού μας σχολείου πήγαν στο ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Πολιτεία», όπου έδωσαν ραδιοφωνική συνέντευξη στον κ. Κώστα Ηροδότου. Στη συνέντευξη τονίστηκε η σημασία του προγράμματος και οι θετικές επιρροές που έχει στους μαθητές. Παράλληλα, στο σχολείο οι μαθητές

περιηγήθηκαν από τους μαθητές μας και επισκέφτηκαν τις αίθουσες διδασκαλίας. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις όπως στη μουσική και την τεχνολογία παρακολούθησαν και το μάθημα. Επίσης έγινε και συμβολική δεντροφύτευση στον Βοτανόκηπο του σχολείου.

Το μεσημέρι όλοι οι συμμετέχοντες του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Roots and Wings” γευματίσαμε σε εστιατόριο κοντά στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια του γεύματος όλοι οι παρευρισκόμενοι δημιουργήσαμε με ένα σχοινί ένα σύνολο από κόμπους το οποίο αποκαλέσαμε «Δεσμό Φιλίας».



Μετά το μεσημεριανό επιστρέψαμε στο σχολείο για τις προκαθορισμένες εργασίες. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και μελέτησαν τις αφίσες στις οποίες δημιούργησαν τις πόλεις τους όπως τις φαντάζονται μετά από 20 χρόνια. Ακολούθως χρησιμοποιώντας διάφορα διαφημιστικά φυλλάδια, περιοδικά αλλά και το διαδίκτυο δημιούργησαν σε χαρτί Α3 ένα διαφημιστικό με θέμα “Paralimni through my eyes”. Ταυτόχρονα οι συντονιστές είχαν την καθιερωμένη τους συνάντηση στην οποία συζήτησαν θέματα του προγράμματος και της συντονιστικής επίσκεψης στη Λιθουανία.



Το απόγευμα και μετά το τέλος των εργασιών οι αποστολές επισκέφτηκαν το πολιτιστικό κέντρο Αμμοχώστου στη Δερύνεια. Η κυρία Ελλάδα υποδέχτηκε τους καλεσμένους μας και τους ενημέρωσε για την Αμμόχωστο και τις άλλες τουρκοκρατούμενες περιοχές. Επίσης, τους έδωσε και ενημερωτικά βιβλία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους. Ομολογούμε ότι οι φιλοξενούμενοι έμειναν έκπληκτοι με αυτά που βίωναν εκείνη τη στιγμή. Το μικρής διάρκειας φιλμάκι, η παρατήρηση της περιοχής, σε συνδυασμό με αυτά που άκουσαν κυριολεκτικά τους καθήλωσε. Βλέποντας τον Άγιο Μέμνονα να στέκεται αγέρωχος στο πέρασμα του χρόνου, το σπίτι συναδέλφου να τον περιμένει να συνεχίσει την παιδική του ηλικία, που τόσο βάνουσα τερματίστηκε, αλλά και τον κόλπο της Αμμοχώστου έτοιμο να αγκαλιάσει σαν μάνα τους κατοίκους της πόλης, δεν μπορούσε παρά μόνο να προκαλέσει δέος και ρίγος στους φιλοξενούμενους μας. Φεύγοντας από το πολιτιστικό κέντρο κατευθυνθήκαμε στις φραουλοκαλλιέργειες του κ. Μάριου Γιανούκου. Περιηγηθήκαμε στις φυτείες και





ενημερωθήκαμε για την καλλιέργεια φράουλας. Τέλος, προσφέρθηκαν φράουλες τις οποίες πρόσφερε ο κ. Γιανούκος.

Μετά τις φραουλοκαλλιέργειες επιστρέψαμε στο Παραλίμνι. Η περιήγηση στην πόλη του Παραλιμνίου ξεκίνησε από τον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά από δική τους παράκληση περιμέναμε την άφιξη της ιερής εικόνας της Παναγιάς του Σουμελά. Αμέσως μετά την υποδοχής της θαυματουργικής εικόνας περάσαμε από την εκκλησία της Αγίας Άννας και κατευθυνθήκαμε στο παραδοσιακό σπίτι του Δήμου Παραλιμνίου. Στο παραδοσιακό σπίτι ξεναγήθηκαν από τον κ. Ανδρέα και γνώρισαν τον τρόπο ζωής των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Τέλος, πορευτήκαμε σε εστιατόριο στο Παραλίμνι για βραδινό.

Στο εστιατόριο συναντήσαμε τον κ. Ασκώτη ο οποίος ταξίδεψε τους καθηγητές και τους μαθητές στον κόσμο της αγγαιοπλαστικής. Αφού έκανε επίδειξη στον τρόπο κατασκευής ενός απλού αγγείου, κάλεσε ένα ένα τους μαθητές και τους καθηγητές να φτιάξουν και να ζωγραφίσουν το δικό τους αγγείο.

Στη συνέχεια οι γιαγιάδες Ειρήνη Χατζησπύρου και Ηρούλλα Ζορπά έδειξαν στους καλεσμένους τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε τα παραδοσιακά κυπριακά «Δάκτυλα». Η συμμετοχή τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών ήταν ενθουσιώδης και ευπρόσδεκτη από τις γιαγιάδες. Τέλος, αφού δειπνήσαμε αναχώρησαν για το ξενοδοχείο.



Σάββατο 09-05-2015

Το πρωί του Σαββάτου στις 08.00π.μ. συναντήσαμε τις αποστολές στο ξενοδοχείο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ξενάγηση στη Λευκωσία. Θεωρήσαμε απαραίτητο ο κάθε επισκέπτης να δει από κοντά τη μοναδική πρωτεύουσα σε παγκόσμιο επίπεδο που είναι διχοτομημένη. Κατά τις 9.30π.μ. φτάσαμε στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στην αρχή της οδού Λήδρας. Περιπατήσαμε τη Λήδρα μέχρι τη γραμμή διαχωρισμού της πόλης. Εξηγήσαμε στους φιλοξενούμενους μας τα καθημερινά δρώμενα στο σημείο εκείνο και πραγματικά δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Στη συνέχεια περπατήσαμε την οδό Ονασαγόρου και καταλήξαμε στο μουσείο «Λεβέντη». Η ξενάγησή τους στο μουσείο τους επέτρεψε να γνωρίσουν την μακρόχρονη ιστορία και τον πολιτισμό μας. Ακολούθως, παραχωρήσαμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια. Λίγο πριν το μεσημέρι επιβαστήκαμε στο λεωφορείο και πήγαμε στα φυλακισμένα μνήματα. Τίποτα δεν προδίκαιε τι μπορούσαν να βιώσουν την επόμενη ώρα. Η αφήγηση του κ. Δήμου στους χώρους των φυλακισμένων μνημάτων, η γνωριμία





τους με την κ. Μαρούλα, αδερφή του Παλληκαρίδη, αναστάτωσε τους καλεσμένους μας. Βουβαμάρα επικράτησε, αναπνοή δεν ακουγόταν, όταν αντίκρισαν την κρεμάλα που πρόσφερε δόξα, τιμή και αθανασία στα απαγχονισμένα παιδιά της Κύπρου. Υποκλίθηκαν και δάκρυσαν...

Το μεσημέρι επιστρέψαμε για μεσημεριανό σε εστιατόριο στην Αγία Νάπα. Την απογευματινή ξενάγηση ανέλαβε φιλοκερδώς η ξεναγός Μαρία Κακκίντηρου. Ξεκινήσαμε από το μοναστήρι και το μεσαιωνικό κάστρο. Άκουσαν κι έμαθαν για τη δημιουργία της Αγίας Νάπας και του χώρου του κάστρου. Προχωρήσαμε στη συνέχεια στην περιοχή Παλάτια, όπου ήρθαν σε επαφή με τις ιδιόμορφες ομορφιές της φύσης και της ακτογραμμής. Ταυτόχρονα είδαν από μακριά τα πέτρινα σκαλισμάτα. Στη συνέχεια πήγαμε στην κορυφή του Κάβο Γκρέκο. Η θέα μάγεψε τα μάτια τους. Ο επιβλητικός Πρωταράς από τη μια και η χρωματισμένη από τη δύση του ηλίου Αγία Νάπα από την άλλη και με ηχητική υπόκρουση τα κύματα να χαϊδεύουν τα βράχια ενορχήστρωναν μια αξέχαστη εμπειρία. Το ανατολικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους σάλεψε το μυαλό με την ομορφιά του. Οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό. Η επίσκεψη στους Αγίους Αναργύρους πρόσθεσε ακόμη μια νότα στην απογευματινή τους μελωδία. Η περιήγηση τερματίστηκε στο ξενοδοχείο, αφού θελήσαμε να τους παραχωρήσουμε χρόνο, για να απολαύσουν και τις ομορφιές της παραλίας. Άλλη μια μέρα γεμάτη με αξέχαστες εμπειρίες προστέθηκε στο ταξίδι τους στο όμορφο νησί μας.



Κυριακή 10-05-2015

Το πρόγραμμα της Κυριακής ξεκίνησε στις 09.00 το πρωί με βαρκάδα. Ξεκινήσαμε από τον Πρωταρά με κατεύθυνση την Αμμόχωστο. Σταματήσαμε σε κάποιο σημείο, αφού η γραμμή ντροπής δεν μας επέτρεπε να συνεχίσουμε. Για άλλη μια φορά η απόλυτη σιωπή κυριάρχησε. Το βλέμμα αγνάντευε την πόλη της Αμμοχώστου και δεν έλεγε να ξεγλιστρήσει ούτε λεπτό. Το πλοιάριο που μας μετέφερε έκανε στροφή και πορεύτηκε προς το Κάβο Γκρέκο. Η ξενάγηση γινόταν συνεχώς, έτσι ώστε να γνωρίσουν όλες τις περιοχές και την ιστορία τους.



Γνώρισαν την περιοχή «Κάππαρης», την παραλία του Πρωταρά, την περιοχή «Νησιά», την περιοχή Αγίων Αναργύρων και την περιοχή των «Αμφορέων». Χαρακτηριστική ήταν η φράση του γερμανού συντονιστή, ο οποίος με αυτά που άκουγε και θέλοντας να τονίσει την ιστορική ιδιαιτερότητα της περιοχής ανέφερε «Δηλαδή εσείς περπατάτε πάνω στην ιστορία». Πραγματικά, κάθε μας βήμα γίνεται πάνω σε κάποιο ιστορικό γεγονός. Γύρω στις 11.00 π.μ. η βαρκάδα έφτασε στο τέλος της. Οι αποστολές επέστρεψαν στο ξενοδοχείο για να ετοιμαστούν τα παιδιά, αφού το μεσημέρι θα συναντούσαν τις οικογένειες που θα τους φιλοξενούσαν.

Η ώρα 13.00μ.μ. οι οικογένειες παρέλαβαν τα παιδιά από το ξενοδοχείο. Στόχος ήταν τα παιδιά από τις άλλες χώρες να ζήσουν το δικό μας τρόπο φιλοξενίας. Επειδή οι μαθητές μας φιλοξενήθηκαν στις χώρες που επισκέφτηκαν, ήθελαν και αυτοί με τη σειρά τους ν'



Γυμνάσιο Παραλιμνίου



“Roots And Wings”



Σχολ. Χρονιά 2014 – 2015

ανταποδώσουν θερμότετη φιλοξενία. Είμαστε σίγουροι ότι κερδίσαμε και αυτό το στοίχημα, αφού κατά την επιστροφή τους το απόγευμα δεν σταμάτησαν λεπτό να περιγράφουν στους καθηγητές τους τις εμπειρίες τους.

Ταυτόχρονα όλοι οι καθηγητές γευμάτισαν σε εστιατόριο στην περιοχή «Κόννος». Το απόγευμα περπατήσαμε στην παραλία «Κόννος» και στην ευρύτερη περιοχή.

Στις 18.00μ.μ. παραλάβαμε τα παιδιά από τις οικογένειες και δόθηκε χρόνος για να ετοιμαστούν για την τελευταία βραδιά στην Κύπρο και στο Παραλίμνι-Αγία Νάπα.

Στις 20.00μ.μ. το λεωφορείο παρέλαβε τις αποστολές από το ξενοδοχείο και τους μετέφερε σε εστιατόριο στο Παραλίμνι στη δεξίωση λήξης της επίσκεψης. Στο εστιατόριο τους περιμέναμε όλοι οι συμμετέχοντες, καθηγητές και μαθητές. Κανείς δε μπορούσε να απουσιάζει. Οι μαθητές, αφού δείπνησαν πήραν τα ενδεικτικά συμμετοχής τους και χόρεψαν μαζί με τους ευρωπαίους φίλους τους. Στις 11.30μ.μ. η μουσική σταμάτησε. Όλοι κοιτάζονταν αμήχανα και κανείς δεν ήθελε να πιστέψει ότι άλλη μια διακρατική συνάντηση έφτανε στο τέλος της. Οι στιγμές αποχωρισμού δεν μπορούν να διατυπωθούν με λέξεις. Ευχηθήκαμε καλό ταξίδι και υποσχθήκαμε να συναντηθούμε ξανά.



Συμπεράσματα

Αναμφίβολα, η επίσκεψη και η φιλοξενία των καθηγητών και των μαθητών στην Κύπρο θα μείνει παντοτινά χαραγμένη στη μνήμη και στην καρδιά τους. Μαγεύτηκαν από τις φυσικές ομορφιές, το κλίμα, τα αξιοθέατα, την ιστορία, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους μας. Χαρακτήρισαν το νησί μας ένα μικρό παράδεισο.... Τους συγκλόνησε όμως το εθνικό μας πρόβλημα και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους. Από την άλλη δόθηκε η ευκαιρία σε μας και στα παιδιά μας να μιλήσουμε για τον τόπο μας και να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία που μας πρόσφεραν, όταν εμείς επισκεφτήκαμε τη δική τους χώρα. Νιώθουμε ότι ζήσαμε όλοι όμορφες και ανεπανάληπτες στιγμές. Συνάψαμε δυνατούς δεσμούς φιλίας που θα μας συντροφεύουν σ' όλη μας τη ζωή.

Ομάδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος
“Roots And Wings”